



kansen onder de zon!

Stichting CAOL Nederland | Maarten Mooystraat 1 - 1759 XJ Callantsoog | ABN-AMRO 518857352 | T 0224-298118 | www.caol.nl

Lentebrief: verzoek aan trouwe vrienden

Het afgelopen jaar is een goed jaar geweest voor CAOL. Barbara heeft naast de gulle giften uit Nederland ook in Brazilië fondsen weten te vinden die haar financieel ondersteunen. Dat heeft er toe geleid dat we in 2010 niet hebben ingeteerd op onze reserves.

Toch merken wij dat de trouwe groep donateurs in Nederland niet de gewenste groei heeft die we ons zouden wensen. Als wij het donateurs bestand kunnen vergroten, kan Barbara haar werk blijven doen en kunnen we nieuwe initiatieven ontwikkelen, waardoor CAOL verder kan groeien.

Ook zoeken wij vrijwilligers die zich voor CAOL willen inzetten, zoals bijvoorbeeld iemand die zich bezig houdt met fondswerving. Mocht u hier ervaring mee hebben, of wilt u

CAOL op een andere manieren steunen of van belangeloos van dienst zijn, meldt u zich dan aan via secretariaat@caol.nl.

De vrijwilligers in Nederland maken het voor ons mogelijk om kosteloos te werken. De website is gratis in de lucht; drukwerk, postzegels, etc, ook allemaal donaties in natura, en ga zo maar door. De enige kosten, zijn kosten waar we gewoon niet onderuit komen (bankkosten, inschrijving Kamer van Koophandel).

Wij zijn er trots op nog steeds te kunnen zeggen dat, op die enkele cent na, al het geld dat gedoneerd wordt, ten goede komt aan de kinderen van CAOL.

Het bestuur

Het Idee - Broeïnest met donaties voor CAOL

*Onze interesse in mensen
reikt over grenzen...*

Re-integratiebedrijf Het Idee van Maarten Reckman en de gemeente Lelystad hebben gezamenlijk het project Broeïnest opgezet. Broeïnest heeft als doel mensen zonder werk, maar met wensen, dromen en ideeën over hun toekomst, te begeleiden.

Mensen kunnen bij Broeïnest werkervaring opdoen, een baan zoeken, een eigen bedrijf starten, meer sociale contacten leggen, maar ook simpelweg informatie halen.

Alle activiteiten binnen Broeïnest worden door de deelnemers zelf bedacht en uitgevoerd.

Een groepje deelnemers kwam op het idee om binnen Broeïnest een tweedehandswinkel te starten. Half september 2010 is 'Het Nest' feestelijk geopend. Buurtbewoners brengen hun overvloedige spullen naar de winkel en na verkoop krijgen zij de helft van de opbrengst.

De deelnemers die in de winkel werken hebben bepaald dat de andere helft van de inkomsten geschonken wordt aan CAOL. De winkel blijkt een groot succes te zijn: Over de eerste 3,5 maand is al € 184,40 aan CAOL gedoneerd.

Het bestuur van CAOL dankt de deelnemers aan Broeïnest voor dit geweldige initiatief!

CAOL Burger

Kooktip én favoriet van lanacy:

Je neemt een pakje uien crèmesoep. Mag natuurlijk ook groente of champignon crèmesoep zijn, maar uien is het lekkerste! Dat doe je in een bakje samen met een ½ kg. gehakt en 2 eetlepels water. En dan maar kneden, kneden, kneden! Tot slot kneed je het geheel tot mooie hamburgers, iets anders mag natuurlijk ook. Even bakken en eet smakelijk maar!



Jaarcijfers 2010

CAOL - BRAZILIE		CAOL - NEDERLAND	
Inkomsten		Inkomsten	
opname van CAOL rekening	R\$ 33.343,80	vaste donaties	€ 8.833,28
Braziliaanse giften	R\$ 5.643,80	eenmalige giften	€ 3.231,47
		acties	€ 172,50-
TOTAAL	R\$ 38.987,60	TOTAAL	€ 11.892,25
Uitgaven		Uitgaven	
vergoeding medewerkers	R\$ 17.486,50	bankkosten	€ 124,53-
vaste kosten (energie ed)	R\$ 2.464,11	opname CAOL Brazilië	€ 11.882,04-
kosten lunches	R\$ 2.019,22		
huishoudelijke artikelen	R\$ 1.218,99		
knutsel- en lesmateriaal	R\$ 838,98		
schoonmaak / onderhoud	R\$ 3.653,25		
reiskosten	R\$ 1.612,72		
activiteiten en excursies	R\$ 1.652,43		
TOTAAL	R\$ 30.946,20	TOTAAL	€ 12.006,57-
saldo 1 januari 2010	R\$ 318,53	saldo 1 januari 2010	€ 2.801,22
saldo 31 december 2010	R\$ 1511,74	saldo 31 december 2010	€ 2.686,90

Uit het dagboek van

Het nieuwe jaar zijn we begonnen met veel nieuwe inschrijvingen, lekkere ongedisciplineerde kinderen waar goed aan geschaafd moet worden. Bij de kleutergroep hebben we nu wat kinderen van oud leerlingen! Veel kinderen die eigenlijk te oud worden voor CAOL willen toch graag blijven komen. Telma, onze onderwijzeres, geeft nu een groep oudere leerlingen ook les. Dit betekent wel dat zij niet mee kan helpen met het knutselen. We hebben nog 15 adolescenten die op een oplossing wachten. We hebben al contact gehad met drie mensen die wilden helpen met lesgeven, maar ze haken steeds op het laatste moment af. Ik wil die oudere kinderen niet verliezen, want als ze op de huiswerkklas zijn, komen ze ook op vrijdag ontspannen, en zo hebben we meer contacten. We zoeken dus nog naar een oplossing.

Op het ogenblik ben ik ook op zoek naar een nieuwe dans- en trommelinstructeur. De instructeur die we hadden is in de problemen geraakt en moest vluchten. Wat een toestanden! Hierdoor konden we niet trainen voor carnaval en dus hebben wij niet als groep deel kunnen nemen. Evengoed hebben we een heel gezellig en goed georganiseerd feest gevierd in onze grote ruimte.

We hebben contact met ene Cintia die met een politicus werkt. Zij kan materiaal van de staat krijgen en dat is voor de wijkvereniging bedoeld. Maar de vereniging had de benodigde papieren niet op orde. Cintia kwam dus vragen of wij als CAOL de aanvraag in wilden vullen. De materialen, zoals schoolmeubilair, TV's, computers e.d. zijn ongeveer een jaar gebruikt door overheidsinstellingen. Zij krijgen dan weer nieuwe spullen en recyclen de 'oude' materialen. Verder heeft Cintia veel plannen: ze weet een busje waarvoor we alleen de benzine hoeven te betalen, ze kent ook een onderwijzeres etc. Maar het is allemaal nog wat onzeker, want zij heeft de kwaal die veel politici hebben: Ze belooft veel maar maakt geen haast en wij hebben wél haast. Zij wil voorzitter worden van die wijkvereniging en dan heeft ze mijn hulp ook nodig. Natuurlijk willen we best meewerken, maar voor wat hoort wat, nietwaar?!

Tja, zo reilen en zeilen we en tussendoor heb ik ook nog echte computerlessen, want Lana heeft echt geen tijd om mij les te geven. Maar via de boekwinkel waar ze werkt, heeft ze veel contacten met geïnteresseerde mensen en af en toe brengt ze een donatie mee, in natura.

In de vakantie hebben we een vakantiekolonie georganiseerd, voor halve dagen. Veertig kinderen wilden meedoen, die hebben we in drie groepen gesplitst. Ze kregen allerlei leuke opdrachten en we hadden lijsten voor positieve en negatieve punten. We hadden ook een dag dat iedereen plastic flessen mee moest brengen voor de recycling, we hebben er wel 600 ingezameld! De groep die won kreeg een uitstapje naar de dierentuin, de tweede prijs was pizza eten met wat spelletjes erbij, de derde ploeg kreeg goede raad voor de volgende keer!

Liefs & groeten van Bárbara