



kansen onder de zon!

Stichting CAOL Nederland | Maarten Mooystraat 1 - 1759 XJ Callantssoog | ABN-AMRO 518857352 | T 0224-298118 | www.caol.nl

Winterbrief: Caol is onmisbaar in de favela...

Beste donateurs,

Met de feestdagen voor de deur staat wij stil bij het reilen en zeilen van CAOL. Voor Barbara is dit een drukke tijd met veel extra activiteiten. Niet alleen zijn er de feestelijkheden. Er moet ook alweer nagedacht worden over het programma-aanbod voor volgend jaar, want het leven in Brazilië verandert en dit heeft gevolgen voor CAOL.

De schooltijden in Brazilië worden uitgebreid van één dagdeel naar twee dagdelen. Dit gaat nog lang niet vlekkeloos, maar toch....

Barbara merkt wel dat de huiswerkklas in de avond steeds drukker wordt, maar naar de invulling van de dagbesteding moet opnieuw gekeken worden. Daar gaat zij dit zomerreces mee aan de slag.

Wij hebben ons de vraag gesteld of CAOL nog nodig is. Het antwoord is: "JA, nog wel!" Want hoewel de kinderen

niet direct meer hongerig zijn, hebben zij CAOL nog wel nodig om te leren dat ook zij zelf een kans hebben in die veranderende wereld en dat zij die kans zelf moeten pakken! Die bewustwording geldt ook voor hun moeders en daar helpt CAOL hen mee. CAOL is inmiddels een begrip in de favela en is meer dan naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. CAOL is uitgegroeid tot een vertrouwde plek waar je met al je vragen terecht kan. Het is een kostbare positie die Barbara en haar mensen verworven hebben, de mensen uit de favela willen CAOL niet missen.

Beste mensen, vergeet ook dit jaar Barbara niet bij het uitdelen van de kerstdonaties. Mede namens Barbara en haar medewerkers bedanken wij u voor uw steun en wensen wij u gezellige feestdagen en niets dan goeds voor het nieuwe jaar.



Financieel

Alle cijfers uit Brazilië en uit Nederland over 2012 zijn weer verwerkt in een overzicht dat u kunt bekijken op www.caol.nl. Wie dit overzicht vergelijkt met het overzicht van 2011 zal opmerken dat de inkomsten in Nederland behoorlijk zijn teruggelopen. Dat verschil zit voornamelijk in de inkomsten uit eenmalige giften. Dat zijn de giften die wij krijgen als iemand bij bijvoorbeeld een jubileum, een verjaardag, een afscheid een gift voor CAOL vraagt in plaats van een cadeau. Maar ook waren het eenmalige giften van bedrijven die CAOL een steuntje in de rug geven. In een poging de inkomsten in Brazilië op te schroeven gaan we begin 2014 een speciale Nieuwsbrief in het Portugees maken. Die Nieuwsbrief gaan we zo goed mogelijk in Brazilië verspreiden, in de hoop dat we daarmee ook donateurs aldaar werven. Wij staan open voor ideeën om ook in Nederland de inkomsten weer omhoog te krijgen!

ANBI

Om ANBI-proof te blijven wordt de website van CAOL aangepast. Binnenkort zal daar o.a. het actuele beleidsplan te lezen zijn.



Zomaar een Braziliaanse ervaring

Op een dag moest ik om 7.00 uur nuchter in het publieke ziekenhuis zijn. Samen met nog zes anderen stond ik gepland voor een oogoperatie. We werden ontvangen en de eerste patiënt werd opgehaald. Dorstig en oncomfortabel zat ik uren op een rolstoel te wachten op mijn beurt. Het duurde wel erg lang en dus ging ik toch maar eens informeren. "Wanneer ben ik aan de beurt?" Het antwoord was schokkend: "Niet meer vandaag want het materiaal is op!" Gefrustreerd ben ik naar huis gegaan en hebt een protestbrief aan de directie geschreven. De operatie is een maand uitgesteld en ik sta weer op de wachtlijst. Brazilië is big booming business voor wie geld heeft. Voor de rest is er niets veranderd.

(Vrij vertaald naar een recente ervaring van Barbára)

Uit het dagboek van...

Over de Caol. We zijn een beetje gereduceerd aan het werk. We hebben op het ogenblik geen dansgroep, want er is geen geld om een leidster hiervoor te betalen. De Capoeira gaat erg goed. We hebben net weer een doopfeest gehad en vieren dat allemaal zeer sobertjes maar toch 'plechtig'.

De huiswerkklas 's avonds gaat goed, de onderwijzer kan niet zo goed orde houden, maar heeft een heel goed contact met die adolescenten en ze willen graag actief meedoen. Ze versierden de ruimte met het sint Jans feest en ook met het kerstfeest vragen ze om dat te doen. Ze studeren een toneelstuk in en dat deden ze ook voor het moederdagfeest. Ze speelden die historie van Salomon met die twee moeders en de ruzie om de baby's. Toch toepasselijk voor Moederdag! Dat zijn toch leuke dingen, ze zijn van de straat en je voelt dat ze zich verbonden voelen met de CAOL. Af en toe geeft een verpleegster(vriendin) een les aan ze over seks, drugs en dergelijke problemen.

Dat zijn zulke belangrijke dingen! We zijn onderhand IETS in de favela, er komen moeders met problemen, we maken de feesten, we kennen de kinderen, de drugsproblemen. We moeten het contact niet verliezen! Het is iets dieptreurigs, iedereen heeft het een beetje beter dan vroeger, weinigen leiden honger, ook geen vieze zweren meer, maar geen greintje opvoeding, de scholen hebben er geen tijd voor en weinig onderwijstalent, thuis is het nog erger, dat duurt zeker nog een of twee generaties...

Voorlopig is er voor CAOL uitdaging genoeg!

Liefs & groeten van Barbára